

Boeren: u bent gewaarschuwd!

Boeren in Nederland, u wordt door de geschiedenis aan alle kanten ingehaald en verpletterd.

Boeren, u zult u moeten wapenen. Voorlopig eerst met kennis. Als u deze kennis wilt omzetten naar macht, dan kunt u er op rekenen, dat er weerstand aan uw beweging zal worden geboden. Mocht u van mening zijn dat de politie in het leven is geroepen om boeren en burgers tegen iedere inbreuk op hun integriteit te beschermen, dan zult u bedrogen uitkomen. Het zal blijken, dat de gewapende macht (politie, militie en militairen) zich plotsklaps in “het andere kamp” bevindt: uw tegenstander. Uw tegenstander is de staat (de overheid, niet het volk!) en haar geld- en machtsmonopolie aan haar zijde. Men zal alles en iedereen met de gebruikelijke groepsdruk trachten te mobiliseren tegen uw kleine minderheid.

Het gaat niet meer over de klimaatdiscussie, CO2 en stikstof uitstoot en zeespiegelverhoging.

Het gaat om grondbezit en de exploitatie ervan.

Een lesje geschiedenis – een lesje wat wij op school nimmer te horen hebben gekregen. Te lang geleden, achterhaald en niet ter zake doende, omdat het niet in de kraam van de huidige machthebbers te pas komt.

Uw kennis moet zich uitbreiden naar het verleden, naar 100 jaar terug. In de USA, tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de zaadjes voor een onteigeningsprocedure op gigantische schaal gezaaid. In alle staten

werden grote en kleine boeren door lokale banken en bankjes gefinancierd. Altijd werd de grond in extra onderpand gegeven, niet alleen het product en de opbrengst ervan. Banken willen steeds meer zekerheden en in de loop der jaren hadden de boeren geen keus meer. Het ging feitelijk van kwaad tot erger. Tijdens de “Roaring Twenties” en de industriële hausseperiode op de beurzen, raakten vrijwel alle boeren aan de bedelstaf. Terwijl de boeren de eindjes amper aan elkaar kregen geknoopt, leende half Amerika geld bij de banken en bankjes om aandelen aan te schaffen. Zoals we weten

liep dat voor zeer velen tijdens en na de Wall Street Crash slecht af. De banken en bankjes die de boeren financierden kregen van de Federal Reserve (Centrale Bank) al in 1921 (!) opdracht om de leningen niet meer te verlengen en desnoods met politieel geweld de zekerheden op te eisen. De kaalslag die in het land en ver daarbuiten heeft plaatsgevonden is de geschiedenis ingegaan als “de crisisjaren”.

In Nederland ging het tot aan het ontstaan van “financieringsproducten” door particuliere banken geheel anders. Boeren gaven obligaties uit onder elkaar en onder de grootgrondbezitters. Deze laatsten waren soms van adel en soms boeren in ruste. Er werd eeuwen een rente van +/- 4% rente gehanteerd en er kwam geen bank aan te pas, anders dan een enkele lokale spaarbank of een (levens)verzekeringsmaatschappij. Er kon natuurlijk ook in die tijden wel eens niet aan de aflossingsverplichting worden voldaan en werden er zodoende faillissementen geregistreerd. Men denke aan de verschillende landbouwcrises van de 19e eeuw. Goedkope graanimporten uit Amerika en Canada waren de doodsteek voor 80% van de boerenstand. Het wrange is, dat duizenden boerenfamilies naar de Nieuwe Wereld emigreerden om zich als goedkope arbeidskracht te wijden aan de verdere vernietiging van de families die ze achter lieten.

Langzamerhand en na verloop van tijd kwam in begin 20^e eeuw de coöperatieve “boerenleenbank” in opkomst, waar vele grotere boeren, rijke kooplieden, fabrikanten en de grondadel geld in staken. Dominees en grietmannen werden betaald door de opbrengsten van hun land wat ze cadeau kregen. De slimsten – en degenen met het meest uitgebreide nageslacht – onder hen werden er puissant rijk van. Niet

in de laatste plaats door slimme huwelijken aan te gaan, zoals de (arme) adel dat probeerde te doen om er bij te kunnen horen. Ook werden er allerlei boeren coöperaties opgericht om de opbrengsten voor de boer te vergroten. Maar in de crisisjaren ging het fout. Met name de boerenleenbanken vroegen het ene na het andere faillissement aan, lieten de boer door de politie in gijzeling nemen en gingen de zaak “uitwinnen”, met name de verpande grond. De restant schuld bleef als een blok aan zijn been hangen. Sommigen vertrokken met de Noorderzon naar veiliger oorden en onder een andere naam.

Vandaag de dag is wel duidelijk dat de oude boerenleenbank de meeste Nederlandse grond in eigendom heeft en verreweg het grootste landbouwareaal in onderpand houdt. Toch beweren de verantwoordelijken binnen die banken, dat ze er niets aan kunnen of zelfs gaan doen. Men wacht af. Net zo lang tot de grote slag kan worden binnen gehaald.

Boeren, u zult begrijpen dat de handen van staat en banken zo zoetjes aan gaan jeuken. De “winst” van banken komt immers niet uit de rente. De echte opbrengst van banken – die immers met op schulden gebaseerd geld uit het niets werken – is als ze hun onderpand kunnen verzilveren.

Hoe dat werkt?

Dat werkt ongeveer als een geperfectioneerde oplichterspraktijk. De boeren mogen eerst ongebreideld geld uitgeven, die een bank als “vordering” in haar boekhouding boekt. Er is geen geld, slechts een papieren vordering. De boeren hebben echter alles al betaald, omdat have en goed in onderpand is gegeven, naast een door de bank opgeëiste eigen bijdrage uit spaarvermogen. De rente die moet worden

opgehoest komt uit de exploitatie en gaat ten koste van het rendement, die weer gecompenseerd moet worden door de marktprijs. Door de hysterische regelgeving van staatswege – waar de burgerij geen invloed op heeft gehad – wordt het voor de boeren steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. De boeren gaan uit arren moede protesteren om de ketting waaraan ze vast liggen wat te laten vieren. En zelfs dat komt er niet van, of er nu beroepspolitici in hun beste pak op trekkers gaan staan of niet. En als de boeren besluiten om de regels aan hun laars te lappen, dan wordt er gegarandeerd grof geweld door de “overheid” namens de sappelende burgerij toegepast.

De agenda die de “regering” dient uit te voeren is vrij eenvoudig. Er is een probleem gefabriceerd door de boeren uit te laten breiden, de regels te verscherpen en ze vervolgens te gaan handhaven. Het resultaat is dat de grond aan de staat en de banken vervalt. Het is de grootste onteigeningsoperatie in de geschiedenis, als de boeren er niets tegen doen. En protesteren is synoniem voor niets doen zolang er maar één geldleverancier is, één zuivelcoöperatie, één veevoerkartel en één wetgever is. De boer is slachtoffer van het nieuwe ‘gigantisme’. Alles moet groter, alles moet meer, alles wordt dus beter. Dit totaal ontspoorde nep-kapitalisme is al ingezet sinds de Tweede Wereldoorlog. De oorlogseconomie dreigde vast te lopen, dus werden er nieuwe – volstrekt overbodige – markten aangeboden. Toen we een halve eeuw roofbouw op de planeet hadden gepleegd, was de ravage niet te overzien en moest worden verhuld met “de vlucht naar voren”. Het privatiseren van publieke diensten als de volksgezondheid en energievoorziening zijn daar sprekende en vooral schrijnende voorbeelden van.

Het bewapenen van de boerenstand met slechts kennis is dan niet voldoende meer.

Als dit land voor de eigen behoefte en van het vee vrijwel alle graan moet importeren, hoever zijn we dan nog verwijderd van de levensgevaarlijke optie “monocultuur”? Met het wegvallen van de kaalgevreten boerenstand komt er een gigantisch areaal bouwgrond ter beschikking. Wat we niet direct kunnen gebruiken bestempelen wij als “natuur”. Het kostbare onderhoud van de “natuur” is een overheidstaak. De belastingbetaler dus. De “natuur” heeft slechts een functie zolang het nog niet nodig is voor de voorgenomen vooruitgang.

Dit verwijt wordt door zetbaasjes als Rutte, Schouten en parlementariërs gepareerd door te stellen, dat we immers toch al deel uitmaken van het grotere geheel: de Europese Unie. Ieder land krijgt een bepaalde rol. Nederland moet gaan dienen als draaischijf voor het Duitse achterland. Grotere luchthavens, grotere zeehavens, alle snelwegen 12-baans, beton en asfalt, alles moet groter en gigantischer. Er is tegen die tijd ruimte in overvloed. Maar niet voor de boeren, die zijn verdwenen. Met oprotpremies naar Oekraïne of Canada. Met rechtsstatelijke procedures financieel en psychologisch kapot gemaakt en geplunderd. De Hollandse rompstaat moet een stadstaat worden, daar passen slechts wat aangelegde parkjes en vijvertjes in. Geen mesthopen.

Voedsel en vooral energie zullen worden geïmporteerd. Het is daarom noodzakelijk dat Oekraïne, de van oudsher graanschuur van Europa, wordt geïntegreerd in de Europese Unie. Daarnaast vervult Polen een sleutelrol voor de energievoorziening uit kolencentrales.

Boeren: u bent gewaarschuwd.

U bent gewaarschuwd voor het “grote plan”, de onteigening door banken en staat van landbouwareaal. Laat het zover niet komen als wat de boeren en boertjes in Amerika hebben ondervonden, zelfs nog vóór de grote beurscrash in 1929. Grootbanken willen eens in de zoveel jaren “een grote slag binnen halen” door hun zekerheden op te eisen en de tekorten door de belastingbetaler aan te laten zuiveren. Ook ten koste van kleine bankjes en particuliere investeerders.

Stop met rente over niet bewezen geldverschaffing te betalen. Banken moeten bewijzen dat er geld is betaald voor het onderpand. Vorm weer kleine coöperaties en produceer voor eigen regio en risico. Begin te boeren zoals jullie voorouders dat deden, geen krachtvoer, de eigen mest uitrijden en uw eigen veevoer verbouwen. Geen mais, dat hoort hier niet en het is gemodificeerd. Zorg dat alle graan voor eigen Nederlandse behoefte niet meer wordt geïmporteerd, gebruik 's werelds beste grond voor de graanteelt. Cultiveer de grond door het met rust te laten. Gebruik geen verdelgingsmiddelen en verdiep u in natuurlijke ziektebestrijders. Zet na de oogst het land vol met hennepplanten. Aan hennep zal een grote behoefte ontstaan, als olie en gas niet meer worden gewonnen. De wortels van het gewas zullen het werk van uw ploeg overnemen en uw onkruidverdelgers overbodig maken. Leen geen cent meer bij banken, maar geef obligaties aan familie en bekenden uit. Zorg daarbij voor een eigen notariaat, want notarissen zijn de verlengde arm van de belastingdienst, welke weer een instrument van afpersing is. Of het nu het kabinet Rutte of het Hitlerkabinet tijdens de bezetting is: het is voor het eedgezwoven Nederlandse notariaat business as usual.

Leer de Nederlanders weer op eigen benen te staan.

Ergens in Nederland – 27 november 2019